

Rosbol – en vacker by vid Locknesjöns strand att bo och trivas i!

Rosbols byalag består av de boende i byn, permanent såväl som fritids. I stadgarna finns byalagets ändamål angivet till att:

Driva och underhålla byns väg, vägbelysning, vattenanläggning och gemensamma grönytor (föreningshusgården, fotbollsplanen och badplatsen) samt att genom olika aktiviteter verka för trivsel och gemenskap i byn.

Årsavgifterna för vatten, väg och medlemskap i byalaget fastställs av ordinarie årsmöte. Årsmötet hålls i föreningshuset någon gång från slutet av mars till slutet av april. Avgifterna gäller för kalenderår. Styrelsen utgörs av högst åtta ledamöter med högst två ersättare. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande och ense om beslut. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av årsmötet vald revisor.

Rosbol har en egen hemsida, rossbol.se, där vi t ex lägger ut årsmötesprotokoll och månadens bild. Här finns även förteckning över styrelsens medlemmar och lite historik om byn.

Byalaget äger föreningshuset och spruthuset vilket innebär att vi tillsammans ansvarar för skötsel och underhåll. Som medlem i byalaget har du möjlighet att via föreningshusansvariga hyra föreningshuset gratis för sammankomster av olika slag.

Förutom ovanstående hårda fakta har det i vår by skapats årligen återkommande rutiner och traditioner som byalaget gör sitt bästa för att hålla levande.

- Valborg firas med sammankomst på föreningshuset innan gemensam promenad till majbrasan som förhoppningsvis (om väderleken tillåter) kan eldas upp.
- En kväll i början av maj krattar vi gemensamt bygatan. Den som inte kan aktuell kväll kan kratta "sin" uppskattade del någon dag/kväll innan. Krattning sker även efter dikesgräsröjningen i slutet av juli månad, detta för att underlätta krattningsarbetet på våren.
- Midsommarafton firas på föreningshuset med stång-tillverkning mitt på dagen och knyts-grillparty på aftonen.
- Fyllning av pott-hål i bygatan sker efter behov med gemensamma krafter. Likaså ansvarar vi gemensamt för skötsel av våra alléer såsom fällning av gamla björkar och återplantering av nya. Vägansvariga är sammankallande.
- Ungefär vartannat år samlar vi oss till en gemensam städdag på föreningshuset och vid badplatsen. Dagen avslutas gärna med fika/mat som byalaget bjuder på.
- I adventstid innan det blir alltför kallt träffas vi gärna en fredag- eller lördagskväll på föreningshuset och önskar varandra god jul.